

RINGMUREN I NÖRDLINGEN



VANDRA PÅ STADSMUR. Det går att promenera längs de gamla skyttegångarna på den 2,6 kilometer långa stadsmuren i Nördlingen.

Här i Nördlingen har man kvar sin 700 år gamla ringmur.

Den som vill kan också gå ovanpå hela muren.

De flesta städer i Europa hade en imponerande ringmur under medeltiden. Det var enda sättet att skydda sig mot rövare och attackerande arméer.

Det unika i den sydtyska staden Nördlingen är att man har kvar sin stadsmur medan nästan alla andra revs.

Muren är 2,6 kilometer lång och oftast 6-8 meter hög.

En första version byggdes redan

på 1200-talet men när staden växte revs den och ersattes 1327 av en ny och mycket längre.

Det är den här nästan 700 år gamla ringmuren som nu finns kvar.

Den som vill kan också promenera längs hela sträckan. Man går på de gamla skyttegångarna och har en perfekt utsikt över den här vackra staden. Det finns till och med ett tak så att man inte ska bli störd av regn – eller sol.

Längs ringmuren finns ett antal befästningar. Här finns bland annat fem torn med de gamla stadsportharna och elva mindre torn.

Delar av muren och många av tornen har fått stora skador genom åren men sedan byggts upp igen.

Den allra värsta förstörelsen inträffade under det 30-åriga kriget i början på 1600-talet. Och det var svenska trupper som hade huvudrollen.

Det var 1634 som det berömda Slaget vid Nördlingen inträffade. En stor armé med romersk-spanska trupper belägrade Nördlingen när en armé från Sverige och Sachsen kom för att befria den protestantiska staden.

Men trots tidigare framgångar blev befälhavaren Gustaf Karlsson Horn (1592–1657) och hans styrkor besegrade och de katolska trupperna dödade hälften av befolkningen. Efter förstörelsen



tog det mer än 300 år innan Nördlingen hade hämtat sig igen.

På de flesta platser i Tyskland var våra styrkor så brutala att svenskar var hatade långt in i modern tid.

Därför är det lite spännande att man här i Nördlingen än i dag betraktar de svenska trupperna och deras befälhavare som hjältar.

I ett av tornen vid muren finns ett museum med flera utställningar om det här avgörande slaget, och de svensk-sachsiska truppernas insatser.

Mikael Jägerbrand
mikael@fornguiden.se



Så hittar du hit

Staden Nördlingen ligger 10 mil nordväst om München och 2 mil öster om motorväg 7/E43.

Fakta

Längd: 2 600 meter.

GPS: 48.850456

10.48866

Inträde: Gratis.

Stadtmauseum öppet: 10-16 (april-oktober). Inträde: 2 euro.

Historik

år 100

Romerska styrkor etablerar sig och bygger en befästning.

1215

Staden blir ett frihandelsområde. Man bygger den första stadsmuren, dess utsträckning syns i gatunätet på kartan.

1238

En brand förstör stora delar av staden.

1327

Den nuvarande stadsmuren byggs och gör staden fyra gånger större.



Det stora slaget år 1634.

1634

Staden spelar en viktig roll under det 30-åriga kriget. Vid det stora slaget år 1634 besegras svenska trupper och staden förstörs av katolska soldater. Mer än halva befolkningen dödas.

1802

Staden förlorar sin långa självständighet och blir en del av kungariket Bayern.



VALLGRAVEN.

Längs den norra delen av muren finns den gamla vallgraven bevarad. Den har inget vatten utan används mest som kolonitradgårdar av grannarna. Utanför den vattenfyllda vallgraven fanns tidigare också en 6 meter hög skyddsvall. Den finns också bevarad på vissa ställen längs den norra muren i form av en promenadstig och en trädkantad allé.



STADSPORT.

Baldinger Tor var tidigare ett av de fem höga tornen med stadspfortar in till staden. Men tornet blev så skadat vid slaget 1634 att det rasade och tornet byggdes aldrig upp igen. Här finns också flera befästningar som kallas "baktorn" eftersom de liknade medeltidens ugnar. De här tornen sticker ut från muren och härifrån kunde man därför beskjuta alla som försökte ta sig över.



MUSEUM.

Det mest berömda tornet längs muren är Löspsinger Tor från 1593. Här finns i dag museet Stadtmauseum som är fylldt av modeller, teckningar och ritningar från stadsmurens historia. Det avgörande slaget från 1634 har en egen utställning med en stor modell över slaget, komplett med de svenska trupperna. Från den sjätte våningen får du också den allra bästa utsikten över Nördlingens centrum.



DUBBELT.

Den bastanta Berger Tor består av dubbla torn, de byggdes 1362 respektive 1552. På 1570-talet lät man också anlägga en särskild skyttegång som fortfarande finns kvar. I tornet Berger Tor finns en restaurang med uteservering. Strax söder om Berger Tor ligger det runda Feilturn som under en lång tid användes som stadens fängelse.



ÄLDSTA STADSPORTEN.

Det här är den äldsta bevarade av Nördlingens stadspfortar. Delar av Reimlinger Tor står fortfarande kvar nästan 700 år efter att den byggdes. Det här var också en av de viktigaste stadspfortarna eftersom den leder söderut till staden Augsburg och vidare till Alperna. Inte så långt från Reimlinger ligger Alte Bastei som i dag används som scen för teatrar och konserter.

Den gamla Reimlinger Tor-stadspforten.



ELD.

Deiningen Tor är vackert men inte praktiskt. Eftersom det var det enda tornet som saknade skottgluggar var det alltid det här tornet som anfalls först i krigstid. 1634 satte stadsborna eld på det när fienden hade intagit det. Tornet skadades svårt under kriget och reparerades först 1648.

LÄNKAR

- www.noerdingen.de
Nördlingens hemsida
- www.germany.travel/se/i
Tyska turistbyrån.

GUIDE

- Ladda ner en gratis resguide om den spännande och mystiska platsen Externsteine och dess klippor.



NY BOK: Sveriges 33 bästa vikingasevärdheter

